

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΠΕΡΑΜΑ, 25/09/2013

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Είστε εδώ και είμαστε εδώ όχι για να ανταλλάξουμε ωραία λόγια και να μοιράσουμε υποσχέσεις. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε παρόντες. Δηλώνουμε παρόντες στον αγώνα για το αύριο της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατίας. Για το αύριο των φτωχών και καταφρονεμένων. Δηλώνουμε ότι το Πέραμα της εργατιάς, των αγώνων, της φτώχειας, της ανεργίας, της αντίστασης δεν είναι μόνο του.

Ότι με το Πέραμα της μάχης κατά της ναζιστικής συμμορίας συμπαρατάσσονται σήμερα εκατομμύρια δημοκρατικοί πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Ότι το Πέραμα της ταξικής πάλης συγκινεί και παρακινεί όχι μόνο την αριστερά, αλλά και εκατομμύρια εργαζόμενους. Και ότι θα κάνουμε όλοι ότι περνάει από το χέρι μας για να μην υπάρξουν εδώ στη Ζώνη άλλες θυσίες σε βρώμικο βωμό, όπως τραγούδησε κι ένα δικό σας συγκρότημα. Όχι άλλες θυσίες σε βρώμικο βωμό.

Γιατί δεν ξεχνάμε τους νεκρούς στο βωμό των συμφερόντων εφοπλιστών και εργολάβων. Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς στο FREN SPI GAS, το ΑΝΑΓΚΕΛ ΓΚΕΪΝΤΝΕΣ, το ΑΙΣΑ CREG. Δεν ξεχνάμε όσους θυσιάστηκαν στο βρώμικο βωμό των συμφερόντων. Και πιστεύουμε ότι όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τη μοίρα των ζωντανών δεν μπορεί παρά να έχει καλά φυλαγμένους στη μνήμη του τους νεκρούς.

Εργαζόμενοι του Περάματος,

Δεν έχει νόημα να σας περιγράψω το ζόφο, τη φτώχεια, την απόγνωση που ζει σήμερα η πατρίδα μας, μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια μνημονιακής βαρβαρότητας. Τα ξέρετε όλοι όλα και τα ξέρετε πολύ καλά κι από πρώτο χέρι. Γιατί η περιοχή σας τα ζει από πρώτο χέρι.

Οι κυβερνήσεις των μνημονίων και των δανειστών, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να χτίζουν όλο και νέους βωμούς για βρώμικες θυσίες. Η εργατική τάξη της Ελλάδας ζει μια ανείπωτη τραγωδία. Το Πέραμα ζει μια πρωτοφανή τραγωδία. Η Ζώνη γίνεται νεκρή ζώνη και η ανεργία μαστίζει χιλιάδες ανθρώπους.

Και μέσα στο βούρκο των μνημονιακών πολιτικών, θρεμμένο από τη σύνδεσή του με το κράτος των μνημονίων και τις σκοτεινές σχέσεις με ομάδες του πιο επιθετικού κεφαλαίου, σήκωσε κεφάλι το παρακρατικό εξάμβλωμα του ναζισμού. Σήκωσε κεφάλι όχι από μόνο του. Κάποιοι το εξέθρεψαν. Του έδωσαν λίπασμα για να φουντώσει.

Πρώτα μπολιάζοντας με μίσος τους ανθρώπους. Για να αλλάξουν την ατζέντα από το μνημόνιο, προσπάθησαν να στήσουν την ατζέντα της απειλής από τους ξένους εργάτες. Αργότερα όταν είδαν ότι επιλογή τους γέννησε ένα τέρας που μπήκε στη Βουλή όχι μόνο δεν άλλαξαν τροπάρι, αλλά βρήκαν ευκαιρία να χτυπήσουν το βασικό τους πρόβλημα, τον βασικό τους αντίπαλο: τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι άρχισαν να υποθάλλουν το τέρας, να το χαϊδεύουν και να το βάζουν στα σπίτια μας ως χαριτωμένο κατοικίδιο, μέσα από τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες τους. Ήθελαν η Χρυσή Αυγή να λειτουργήσει ως δεξαμενή για τους απογοητευμένους ψηφοφόρους, μη τυχόν και πάνε στην αριστερά και ειδικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και αργότερα σκαρφίστηκαν την αθλιότητα των δύο άκρων ώστε να ταυτίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά με την ακροδεξιά βία και την ανωμαλία, με προφανή στόχο να κοντύνουν την επιρροή μας στο λαό. Και όσο δεν τα κατάφερναν τόσο χάιδευαν το τέρας. Κι αυτό μεγάλωνε, νομιμοποιούνταν και αποθρασύνονταν.

Έστησε κολιγιές με επιχειρηματίες και με μέσα ενημέρωσης. Έστησε γέφυρες στον κρατικό μηχανισμό. Επέβαλε την ακροδεξιά ατζέντα. Έβαλε πόδι στις λαϊκές γειτονιές, ακόμα και στις φτωχογειτονιές του Πειραιά. Και το κυριότερο, έφτιαξε τάγματα δολοφόνων, που επιτίθονταν και εγκληματούσαν απολαμβάνοντας την ασυλία των κατασταλτικών μηχανισμών και τη συνένοχη σιωπή του μιντιακού συστήματος.

Όταν η σιωπή, η ασυλία και η θετική προβολή τους, έφερε το τέρας σε υψηλά δημοσκοπικά νούμερα, αυτοί αντί να ανησυχούν, ακόμα και τότε έκαναν σκέψεις και τις διατύπωναν φανερά, για το πώς θα συνεργαστούν με το τέρας, μετεκλογικά, για να αποτρέψουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν δίστασαν μάλιστα γνωστοί τηλεοπτικοί βαστάζοι της μνημονιακής βαρβαρότητας να κάνουν δημόσια γνωστές αυτές τις σκέψεις. Όμως το τέρας που χάιδεψαν και εξέθρεψαν, μπορεί να θέριεψε, αλλά δεν έπαψε να είναι τέρας. Και με την αλαζονεία της δύναμης που του έδωσαν, έδειξε το πραγματικό ναζιστικό του πρόσωπο. Κλιμάκωσε τις επιθέσεις εναντίον μεταναστών. Κήρυξε το μίσος στο Μελιγαλά. Μάτωσε πριν λίγες μέρες την πόλη σας, στήνοντας ενέδρα σε νεολαίους, συνδικαλιστές

της Ζώνης και συντρόφους του ΚΚΕ, στέλνοντας αρκετούς από αυτούς στο νοσοκομείο. Και δολοφόνησε στο Κερατσίνι τον Παύλο Φύσσα.

Ξαφνικά όλοι αυτοί που μέχρι χθες χάιδευαν και τάζαν το τέρας, σήμερα παρουσιάζονται έκπληκτοι. Πρώτος από όλους ο Υπουργός της Δημόσιας Τάξης. Αυτός που απείλησε με μήνυση τον Guardian, όταν δημοσίευσε ότι υπάρχουν θύλακες της Χρυσής Αυγής στην αστυνομία και δεν προστατεύονται τα ανθρωπινά δικαιώματα στην Ελλάδα. Τότε απειλούσε με μηνύσεις. Προχθές ξαφνικά βρέθηκε με τριανταένα έτοιμους φακέλους και τους έστειλε στη εισαγγελία.

Και το ερώτημα είναι: αφού τους είχε έτοιμους γιατί δεν έστειλε πριν πέσει νεκρός ο Παύλος ;

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό μια απλή σκέψη. Η κυβέρνηση Σαμαρά εδώ και ένα χρόνο και κάτι, υπογράφει ότι της βάζουν μπροστά της. Εφαρμόζει άγριες πολιτικές, ρίχνει εκατομμύρια εργαζόμενους στον Καιάδα, εν ονόματι του μικρότερου κακού. Εν ονόματι της ομαλότητας και της ασφάλειας.

Ποια ομαλότητα και ποια ασφάλεια κύριε Σαμαρά; Ομαλότητα και ασφάλεια για τους δανειστές, τους τοκιστές και σουλατσαδόρους των αγορών, τους εφοπλιστές, τους αετονύχηδες επενδυτές και τους τραπεζίτες; Ναι.

Ομαλότητα και ασφάλεια στις σχέσεις αστυνομικών και Χρυσής Αυγής, κράτους και ναζιστικού παρακράτους; Ναι.

Αλλά για το Πέραμα, το Κερατσίνι η ομαλότητά και η ασφάλειά σας σημαίνει ανεργία, φτώχεια, σημαίνει ακόμα και αίμα. Για την κοινωνία σημαίνει διάλυση, απόγνωση, οργή. Για τη χώρα σημαίνει δεσμά, ομηρία, εκποίηση στα παζάρια των δανειστών.

Δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν ούτε ο κ. Σαμαράς, ούτε ο κ. Βενιζέλος, ούτε ο κ. Στουρνάρας, ούτε κανένας από αυτούς που μας κυβερνούν ότι η ομαλότητα και η ασφάλεια πηγαινουν μαζί με την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του εργάτη, του υπάλληλου, του μικρομεσαίου, την προστασία των αδύναμων, το κοινωνικό κράτος.

Δεν υπάρχει ομαλότητα και ασφάλεια όταν εκατομμύρια οικογένειες ζουν σε καθεστώς διαρκούς και απειλητικής ανωμαλίας. Όταν εκατομμύρια άνθρωποι αισθάνονται ανασφάλεια για το σήμερα και το αύριο.

Και να σας εξομολογηθώ εδώ κάτι. Δεν γίνεται, πώς να το κάνουμε, να αισθάνονται ασφαλείς και οι δανειστές και οι βαρόνοι, και οι διαπλεκόμενοι, και οι τραπεζίτες και το σινάφι όσων πλουτίζουν από τα μνημόνια και, ταυτόχρονα, να αισθάνονται ασφαλείς και οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι κυνηγημένοι του Περάματος και όλης της χώρας.

Η κυβέρνηση Σαμαρά διαλέγει κάθε μέρα την ανασφάλεια και την ανωμαλία για την κοινωνία και την ασφάλεια και την ομαλότητα για όσους κερδίζουν από τη φτώχεια του λαού και της Ελλάδας. Ε, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να διαλέξουμε ακριβώς το αντίθετο.

Δημοκρατία, δικαιώματα, αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη προς όφελος των πολλών -αυτή είναι η ουσία της πολιτικής μας. Κι αυτή η πολιτική είναι πολιτική που εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Και γι' αυτό εξασφαλίζει την ομαλότητα πολύ περισσότερο από τα αστυνομικά μέτρα, τον αυταρχισμό και τα στρατόπεδα του Δένδια.

Αυτήν την πολιτική, που βάζει τον άνθρωπο, τη δουλειά του, το αύριο των παιδιών του, πάνω από την αριθμητική των δανειστών, καλούμε όλο τον ελληνικό λαό να συστρατευτεί για να την προασπίσει. Να ανατρέψει τη πολιτική των μνημονίων και του φασισμού που τα μνημόνια γεννάνε και τρέφουν. Αυτό είναι το δικό μας και το δικό σας μέτωπο πάλης.

Αυτή η πολιτική είναι διαμετρικά αντίθετη με τη σημερινή, είναι μια πολιτική ελπίδας και μάχης, μια πολιτική που απαιτεί τη συμμετοχή κάθε εργαζόμενου, κάθε άνεργου, κάθε πολίτη που δεν μπορεί να αντέξει και να ανεχτεί άλλο την καταστροφή. Αυτή είναι πολιτική ομαλότητας.

Γι' αυτό σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της ομαλότητας απέναντι στην κυβέρνηση της ανωμαλίας. Θα είμαστε δύναμη ομαλότητας, δηλαδή δικαιοσύνης, δημοκρατίας και σεβασμού της λαϊκής θέλησης όταν γίνουμε κυβέρνηση.

Αλλά είμαστε δύναμη ομαλότητας και σήμερα. Παντού, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, καλούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε ένα κοινό παλλαϊκό μέτωπο κατά του ναζισμού που βάφει την πατρίδα με αθώο αίμα. Κατά του ναζισμού που υπηρετεί αντιλαϊκά σχέδια, μισεί κάθε προοδευτική δύναμη, κινείται από ένα πρωτόγονο μίσος όχι μόνο για τους μετανάστες αλλά και για κάθε τι διαφορετικό από αυτούς. Να τον ξεριζώσουμε φίλες και φίλοι από παντού με την αγωνιστική μας παρουσία, τον αγωνιστικό μας λόγο, την αγωνιστική μας πράξη.

Και να αποφύγουμε τις παγίδες και τις προβοκάτσιες που στήνει, συχνά με τη συνδρομή θυλάκων μέσα

στις δυνάμεις καταστολής. Να τον πολεμήσουμε ενωμένοι για να νικήσουμε την πείνα, την αδικία, την ανασφάλεια, τον αυταρχισμό, την ασυδοσία του πλούτου. Να οργανώσουμε την οργή σε αγώνα δίνοντας διέξοδο στη χώρα και στην κοινωνία. Να τελειώνουμε επιτέλους με τα μνημόνια και το φασισμό που γεννούν, τρέφουν, και αναπαράγουν.

Φίλες και φίλοι,

Συστηματικά και επίμονα η κυβέρνηση, οι εγκάθετοι της πολιτικής της, οι προπαγανδιστές και οι σύμβουλοι του Μαξίμου εμφανίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα από τα δύο άκρα. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν είμαστε άκρο, αλλά είμαστε το άκρον άωτον των άκρων

Είμαστε το άκρον άωτο της δημοκρατίας, απέναντι στο άκρο του αυταρχισμού και του ναζισμού. Είμαστε το άκρον άωτον της κοινωνικής δικαιοσύνης, απέναντι στο άκρο των μνημονίων και της καθημερινής αδικίας. Είμαστε το άκρον άωτον του δίκιου του εργάτη απέναντι στο άκρο του ασύδοτου καπιταλιστή. Είμαστε το άκρον άωτον της ομαλότητας, απέναντι στο άκρο της ανωμαλίας, της ανασφάλειας, και της καταπίεσης.

Ο εργάτης, ο άνεργος, ο νέος, ο μικρομεσαίος, δεν έχει να φοβάται αλλά να ελπίζει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν, όμως, να φοβούνται από εμάς και για αυτό μας πολεμάνε με λύσσα, οι ακραίοι αυτουργοί της κοινωνικής αδικίας, οι ακραίοι βαρόνοι της αρπαχτής, οι ακραίοι της ναζιστικής συμμορίας, οι ακραίοι της εθνικής ταπείνωσης. Αυτοί έχουν να φοβούνται.

Και ξέρετε, για την ακρίβεια, δεν έχουν να φοβούνται εμάς. Εσάς έχουν να φοβούνται. Και όσο πιο πολλοί γίνεστε τόσο πιο άκρο θα σας βαφτίζουν και θα σας θεωρούν, οι ακραίοι που οδήγησαν την Ελλάδα στην άκρη της δυστυχίας.

Φίλες και φίλοι,

Στο Πέραμα χτυπάει η καρδιά της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης δεκαετίες τώρα. Ο σφυγμός της τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο αδύνατος, η στρατιά των ανέργων μεγαλώνει, η πόλη σας γίνεται πόλη των ανέργων. Πρέπει κάτι να γίνει. Και μπορούν να γίνουν πολλά. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, υπάρχουν όμως λύσεις και για το λιμάνι και για τη Ζώνη, που μπορούμε να τις διεκδικήσουμε και να τις επιβάλουμε όλοι μαζί. Ο Θεωδωρής και ο Παναγιώτης θα πουν περισσότερα και πιο εμπειριστατωμένα.

Επιγραμματικά μπορώ να πω ότι εμείς βλέπουμε την ανάγκη ουσιαστικής παρέμβασης του Δημοσίου, μέσα από έναν Ενιαίο- Εθνικό Φορέα ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής διαχείρισης, που θα περιλαμβάνει όλη τη ναυπηγική βιομηχανία και τη Ζώνη, με σκοπό να ανασυγκροτήσει τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο.

Με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και με τον ΟΛΠ κάτω από δημόσιο έλεγχο, μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διασφάλιση επενδύσεων και χρηματοδότησης, για αξιοποίηση όλων των υποδομών που εγκληματικά αφέθηκαν να ρημάζουν, και με τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Δεν πρόκειται και δεν θα το κάνουμε, να καθόμαστε και να κοιτάζουμε το Πέραμα να αργοπεθαίνει. Πρέπει να διεκδικήσουμε, να διεκδικήσετε, όλοι μαζί, σε ένα αρραγές και αποφασισμένο μέτωπο την αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων παντού. Την μεγάλη πολιτική και κοινωνική αλλαγή, την ανατροπή του σημερινού καθεστώτος των θυσιών για βρώμικους βωμούς.

Δεν πρόκειται και δεν θα το κάνουμε να αφήσουμε να μετατραπεί το Πέραμα, όπως και κάθε εργατική γειτονιά, σε πεδίο βολής φτηνό για τη ναζιστική συμμορία των μεγάλων αφεντικών.

Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε μικροεπιχειρηματία της Ν/Ζ που συνθλίβεται από τις μνημονικές πολιτικές της λιτότητας και της ύφεσης και των λουκέτων, να πάρει τη θέση του στο μέτωπο πάλης κατά των μνημονίων, κατά της καταστροφής του παραγωγικού δυναμικού της Ζώνης, κατά της ναζιστικής πανούκλας.

Και να σας πω και ένα τελευταίο. Δεν είναι στο δικό μας χέρι η αλλαγή πορείας για το Πέραμα και τη χώρα. Εμείς θέλουμε αλλά μπορούμε μόνο αν θέλετε και μπορείτε κι εσείς. Στο δικό σας χέρι είναι. Με τους αγώνες και τη πάλη σας, να ορθώσει η κοινωνία ανάστημα στη βαρβαρότητα και το φασισμό.

Να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, της μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Με τη ψήφο σας να γίνει παρελθόν το μνημόνιο της καταστροφής. Και εμείς, δίπλα σας, δεσμευόμαστε να μη σας προδώσουμε. Να βάλουμε τέλος με αποφασιστικότητα στην ασυδοσία των νεοναζί. Να επαναφέρουμε την ασφάλεια και τη ζωή στις λαϊκές γειτονιές. Κυρίως να δώσουμε ξανά πνοή στη Ζώνη, να προστατέψουμε τους πιο αδύναμους, να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα της δουλειάς, της προκοπής και της ελπίδας.