

Χαιρετίζω το 9ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, το Συνέδριο της ελπίδας για ένα δύσκολο, αλλά πολύ καλύτερο αύριο. Για ένα αύριο που θα δώσει στον κόσμο χειροπιαστά το δικαίωμα για μια Ελλάδα, όπως τη θέλουμε πραγματικά.

Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, εσείς η Νεολαία είστε η μεγάλη Ελπίδα του τόπου!

Και σήμερα που αυτή η προσπάθεια της μεταρρύθμισης μπαίνει σε μια καινούργια φάση, εσείς η ΟΝΝΕΔ, η νεολαία της Παράταξής μας, είστε η πρωτοπορία μας.

Να θυμάστε ότι η δύναμή σας είναι δύο πράγματα:

– Οι ιδέες σας που κυριαρχούν, οι ιδέες της παράταξης που νικούν!

– Και δεύτερον, ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας:

Γιατί εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα, σε μια κοινωνία που έχει βυθιστεί σε μια κρίση πρωτοφανή.

Κι απέναντί μας έχουμε αυτούς που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε!

Υπάρχουν επομένως δύο δρόμοι για κάποιο σήμερα που πρέπει να διαλέξει:

–Το δρόμο που οδηγεί στην Ελλάδα της Ανάπτυξης, με τις τεράστιες αλλαγές για το αύριο...

–Ή το δρόμο του χθες, που δε θα αλλάξει τίποτα!

Εμείς εδώ διαδηλώνουμε απόψε με τη μαχητική νεολαία ότι διαλέγουμε το δρόμο των μεγάλων μεταρρυθμίσεων για την Πατρίδα μας. Κι αφήνουμε το χθες σε εκείνους που ανήκουν στο χθες.

Άλλωστε, όπως σωστά λέει και ο τίτλος του Συνεδρίου σας, είναι οι ιδέες μας που σήμερα κυριαρχούν!

Όμως αυτό –πιστέψτε με- δεν ήταν ούτε απλό ούτε εύκολο.

Το παλέψαμε και το πετύχαμε.

* Θυμηθείτε πριν δύο χρόνια: Υπήρχε ακόμα, το ζήσατε, το «άσυλο» παρανομίας στα Πανεπιστήμια. Γύρω η κοινωνία βοούσε από τις ασχήμιες που γίνονταν μέσα στους Πανεπιστημιακούς χώρους. Καθηγητές τους προπηλάκιζαν ή τους ξυλοκοπούσαν κάθε μέρα. Τέτοια ασυλία παρανομίας δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο!

Κι όμως κάποιοι και τότε επέμεναν πεισματικά ότι ήταν τάχα μια «δημοκρατική κατάκτηση»! Και ασκούσαν ιδεολογική τρομοκρατία σε κάθε διαφορετική άποψη...

Ζητούσαμε ευθέως την κατάργηση αυτού του περίεργου αυτού «ασύλου», ακόμα και μεταξύ μας, υπήρχαν άτομα που εξέφραζαν δισταγμούς.

– «Μη μας πουν εκείνο» «μη μας πουν το άλλο»...

Εμείς, όμως το τολμήσαμε! Κι εσείς, η Νεολαία, το πήρατε πάνω σας.

Και τελικά με τον αγώνα σας το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την κατάργηση με πάνω από 250 ψήφους! Και σπάσαμε τα ταμπού του χθες.

Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά, υπάρχουν ταμπού δεκαετιών!
σωστές νικούν...

Αλλά οι ιδέες οι

Τώρα, κάποιοι διακηρύσσουν ότι οι Δημόσιοι Οργανισμοί ανήκουν σε πανίσχυρες συντεχνίες που κανένας δεν μπορεί να ελέγξει.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η Δημόσια Περιουσία ανήκει σε όσους πρόλαβαν να την καταπατήσουν ή σε εκείνους που σπεύδουν να την καταλάβουν.

Κάποιοι νομίζουν ότι η Δημοκρατία είναι αυτό ακριβώς: Ο καθένας ό,τι μπορεί να αρπάξει, να οικειοποιηθεί, να σφετεριστεί, να καταλάβει.

Το δημόσιο συμφέρον δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό τους. Δεν τους απασχολεί.

Αλλά ο κόσμος ξέρει ότι αυτό δεν είναι δημοκρατία.

Κι όποιος αδιαφορεί για το δημόσιο συμφέρον την υπονομεύει τη δημοκρατία!

Και ο Ελληνικός λαός απαιτεί να θωρακίσουμε την δημοκρατία πάνω σε σύγχρονους θεσμούς. Με μεταρρυθμίσεις τολμηρές που δε θα χαϊδέψουν εκείνους που μέχρι σήμερα την υπονόμισαν.

Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα.

Και τώρα η στάση του κόσμου έχει αλλάξει.

Η κρίση έχει αφυπνίσει τον κόσμο...

Και οι ιδέες του κοινωνικού φιλελευθερισμού άρχισαν να κυριαρχούν!

Πού διαφέρουν οι ιδέες μας από εκείνες των αντιπάλων μας;

* Πρώτον, οι δικές μας ιδέες είναι πανανθρώπινες και είναι διαχρονικές. Δεν είναι ξεπερασμένες ιδεοληψίες...

Εμείς μιλάμε για Ελευθερία, μιλάμε για Δικαιοσύνη, μιλάμε για Αξιοπρέπεια.

Μιλάμε για Αξιοκρατία, για Ανταγωνιστικότητα, για Εξωστρέφεια.

Για μας η ατομική Ελευθερία σέβεται την ελευθερία του διπλανού μας! «Ελευθερία» χωρίς να λαμβάνουμε υπ' όψιν το διπλανό μας, είναι τυραννία!

* Δεύτερον οι ιδέες οι δικές μας στερεώνουν αξίες και πρότυπα.

Εντιμότητα, αρετή, ευγένεια, φιλοπατρία, αλληλεγγύη είναι λέξεις που στη δική μας κλίμακα αξιών έχουν νόημα.

Ενώ για τους αντιπάλους κυριαρχεί η εκάστοτε σκοπιμότητα. Με μοναδική τους «αρετή», όπως την λένε, την υποκρισία!

Μέχρι πολύ πρόσφατα – κάποιιοι έβριζαν την ΕΡΤ ως... «φασιστική»! Και ο κ. Τσίπρας την έλεγε: «Εργαλείο Προπαγάνδας της μνημονιακής κυβέρνησης»!

Και τώρα τους έπιασε ο πόνος για τη ραδιοτηλεόραση!

Που τώρα τη φτιάχνουμε. Γιατί αυτό που είχαμε ως τώρα, κανείς δεν το υπερασπιζόταν.

Διώχνουν επιχειρήσεις, κλείνουν εργοστάσια, παραλύουν την αγορά κάθε μέρα κι μετά κόπτονται για την ...ανεργία!

Αδιαφορούν όταν κλείνουν εφημερίδες και κανάλια. Κάποιες φορές οι ίδιοι διώχνουν από τις δικά τους από τα κομματικά τα κανάλια και οι ιδικές τους εφημερίδες διώχνουν τους

δικούς τους εργαζόμενους. Κι ύστερα διαμαρτύρονται, όταν κλείνουμε την αμαρτωλή ΕΡΤ για να ανοίξουμε στη θέση της μια υγιή και ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση...

Οι ίδιοι που σήμερα θρηνούν για την κατάργηση της ΕΡΤ, μέχρι πριν λίγο την κατήγγελλαν ως «απαξιωμένη» και «χειραγωγούμενη».

Οι ίδιοι την έσερναν από απεργία σε απεργία: 42 μέρες συνεχούς απεργίας στα τέλη της περασμένης χρονιάς! 11 εβδομάδες απεργίας στις ενημερωτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου φέτος την άνοιξη.

Γι' αυτό... «θρηνούν»;

Ποια «δημόσια ενημέρωση»; Αυτή που έχει καταργηθεί προ πολλού;

Ποια «ποιοτική ενημέρωση»; Αυτή που οι ίδιοι την έλεγαν «πλήρως απαξιωμένη»;

Αυτό θέλουν να διασώσουν;

Τέτοια υποκρισία!

* Τρίτον οι ιδέες μας κοιτάνε στο αύριο. Οι δικές τους προσπαθούν να διασώσουν το χθες.

Μιλάνε για «δικαιώματα». Αλλά τις περισσότερες φορές εννοούν απίστευτα προνόμια.

Τα δικαιώματα είναι πράγματι «ιερά», γιατί μπορούν να τα απολαύσουν όλοι και επωφελούνται όλοι...

Τα προνόμια μπορούν να τα απολαύσουν λίγοι σε βάρος όλων των άλλων.

Καιρός να το πούμε καθαρά: Για να υπερασπιστείς τα δικαιώματα της κοινωνίας, πρέπει να καταργήσεις τα προνόμια των λίγων και «επιτήδειων».

Φίλες και φίλοι,

Με αυτές τις ιδέες, με αυτές τις αξίες, εσείς, η ΟΝΝΕΔ, είστε η μεγάλη μεταρρυθμιστική πρωτοπορία. Είστε στην πρώτη γραμμή ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού κινήματος που κερδίζει έδαφος συνεχώς.

Δεν αποτελείται μόνο από Νεοδημοκράτες πια...

Δεν είναι παραταξιακή υπόθεση η μεταρρύθμιση της Ελληνικής κοινωνίας.

Αγκαλιάζει πια το σύνολο του ελληνικού λαού.

Γιατί αυτό που έγινε προχθές, ανέτρεψε και μια διάχυτη καχυποψία από μέρους των πολιτών. Μας έλεγαν:

– Ξέρουμε ότι η χώρα περνάει δύσκολα. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν θυσίες.

Τουλάχιστον φροντίστε να κάνετε εκείνες τις μεγάλες αλλαγές, ώστε να βγούμε από την κρίση μιαν ώρα αρχύτερα.

–Έχετε την τόλμη να το κάνετε; Ή είστε «μια από τα ίδια» κι εσείς.

–Μπορείτε να συγκρουστείτε με τα προνόμια και τα στεγανά των προνομιούχων; Ή θα διστάσετε κι εσείς;

–Έχετε την πολιτική βούληση να συγκρουστείτε;

–Ή θα συμβιβαστείτε με αυτά που πρέπει να αλλάξετε;

Αυτά έλεγε ο κόσμος.

Και τώρα πήρε την απάντηση!

Βρεθήκαμε με ένα δημόσιο οργανισμό, την ΕΡΤ, που ήταν σύμβολο αδιαφάνειας και σπατάλης. Δεν το λέμε εμείς. Το έλεγαν μέχρι προχθές όλοι! Ακόμα και πολλοί από εκείνους που φωνάζουν τώρα...

Βρεθήκαμε, λοιπόν, με ένα δημόσιο οργανισμό που προσπάθησαν πολλοί, επί πολλών κυβερνήσεων, να τον εξυγιάνουν. Στάθηκε αδύνατο!

Γιατί, άραγε; Διότι κάθε φορά που κάποιος προσπαθούσε να θίξει τα προνόμια, συνασπιζόταν εναντίον του η μεγάλη συντεχνία των προνομιούχων και των βολεμένων. Και τον συνέτριβε! Κι ο κόσμος έβγαζε το συμπέρασμα:

–Με αυτούς κανείς δεν μπορεί να τα βάλει.

Κι έτσι είχαμε ΕΡΤ. Αλλά δεν είχαμε δημόσια ραδιοτηλεόραση!

Είχαμε ΕΡΤ γεμάτη σκάνδαλα απίστευτα, που θα τα μάθει ο λαός μας. Ήδη ο αρμόδιος Εισαγγελέας Διαφθοράς διέταξε δικαστική έρευνα για την ΕΡΤ...

Τώρα, λοιπόν, καταργούμε την αμαρτωλή ΕΡΤ. Και δημιουργούμε στη θέση της μια σύγχρονη και δημόσια – αλλά ανεξάρτητη, όχι κομματική – ραδιοτηλεόραση.

Τα προνόμια τέλος. Η αδιαφάνεια τέλος. Η σπατάλη τέλος.

Φίλες και φίλοι,

–Χωρίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις η χώρα βουλιάζει.

– Για να περάσουν οι μεταρρυθμίσεις, πρέπει να τις στηρίξει η κοινωνία.

– Για να τις στηρίξει η κοινωνία, πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του λαού – όχι έχεις τα κότσια και τη βούληση να τα βάλεις με τους προνομιούχους.

Αλλιώς, κανείς δεν πρόκειται να πιστέψει στο μεταρρυθμιστικό σου έργο.

Να λοιπόν, γιατί οι ιδέες μας κυριαρχούν.

Γιατί όσα λέμε τα κάνουμε κι όλες.

Ωστε κανείς να μη κουνάει το κεφάλι του μονολογώντας:

–«Όλοι ίδιοι είναι».

Τώρα όλοι καταλαβαίνουν ότι έχουμε την πολιτική βούληση να εξαλείψουμε όλες αυτές τις εστίες αδιαφάνειας και προνομίων.

* Οι ιδέες μας όμως, κυριαρχούν και για ένα ακόμα λόγο:

Γιατί εμείς ενώνουμε τους Έλληνες. Δεν τους διχάζουμε!

Ζητάμε κάτι που είναι καλό για όλους. Προωθούμε κάτι που πάει τη χώρα μπροστά. Εκείνοι πασχίζουν να διασώσουν προνόμια.

Εμείς συζητάμε ελεύθερα με όλους. Ακόμα και με εκείνους που κατάφωρα μας αδικούν. Γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία.

Εκείνοι όπου βρουν την ευκαιρία αποκλείουν την αντίθετη άποψη, τη διαστρεβλώνουν και βρίζουν τους αντιπάλους τους.

Εμείς δεν φοβόμαστε τη διαφωνία.

Παλεύουμε για το συμφέρον του τόπου, για το καλό όλων των Ελλήνων. Ακόμα κι εκείνων που είναι απέναντί μας.

Δεν μας ακούσατε εμάς να βρίζουμε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Δεν φερθήκαμε με εκδικητικότητα απέναντί τους. Όλοι θα αποζημιωθούν γενναιόδωρα. Και αρκετοί θα μπορούν να επαναπροσληφθούν στο νέο Οργανισμό Ραδιοτηλεόρασης με αξιολογικά κριτήρια ΑΣΕΠ.

Δεν έχουμε ανάγκη εμείς να αντιδικούμε με κανένα. Γιατί οι ιδέες μας πια κυριαρχούν! Ο κόσμος είναι μαζί μας. Ο κόσμος περιμένει από μας αποφασιστικότητα και πνεύμα δικαιοσύνης. Αλλά και σύνεση.

* Οι ιδέες μας κυριαρχούν και για ένα τελευταίο λόγο:

Γιατί εμείς εμπιστευόμαστε τη Νεολαία. Είμαστε η πρώτη και μόνη παράταξη που έδωσε τη δυνατότητα να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Νεολαίας από το σύνολο των βάσης. Με άμεση δημοκρατία, πανελλαδικά!

Κι αυτό το τόλμημα δικαιώθηκε πανηγυρικά!

Άλλοι τσακώνονται ακόμα για τις... «συνιστώσες» τους.

Αλήθεια, γιατί έχουν ανάγκη τις «συνιστώσες»; Γιατί απλούστατα δεν υπάρχει δημοκρατική ανοχή, ούτε δημοκρατική συνοχή ανάμεσά τους

Και τώρα προσπαθούν να διαλύσουν τις συνιστώσες τους, γιατί δεν μπορούν να ομονοήσουν σε τίποτε.

Εμείς την ίδια στιγμή εκλέγουμε την ηγεσία του Κόμματος και της Νεολαίας με ελεύθερες εκλογές πανελλαδικά. Κι αυτή η παράταξη είναι σήμερα στο λαό, στον κόσμο μας, πιο ενωμένη από ποτέ!

Εμπιστευόμαστε τη βάση! Εμπιστευόμαστε τη Νεολαία.

Και οι ιδέες μας κυριαρχούν πια...

Αλλά αυτή η εμπιστοσύνη στη νεολαία δεν θα μείνει μόνο στα λόγια.

– Η ΟΝΝΕΔ θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην νέα εποχή της παράταξης.

– Τα στελέχη που αναδεικνύει η ΟΝΝΕΔ θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανανέωση και τη μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη διευρύνουν τα όρια της παράταξης. Κι αυτό θα συνεχιστεί και θα πάει πολύ πιο πέρα.

– Εμείς υποσχεθήκαμε συμμαχία με τη νέα γενιά!

Αυτό το κάνουμε πράξη: Αναβαθμίζουμε το ρόλο της ΟΝΝΕΔ. Συνθέτουμε την πείρα των παλαιότερων με τις εμπειρίες των νέων στελεχών μας.

–Συσπειρώνουμε τη νεολαία γιατί είμαστε η παράταξη που αλλάζει τα πάντα στη χώρα.

–Και χρειαζόμαστε τη νεολαία, γιατί πως θα προετοιμάσουμε από τώρα το μέλλον, χωρίς αυτούς που κυρίως τους αφορά το μέλλον, δηλαδή τους νέους μας;

Το κάλεσμά μας είναι πέρα από κομματικά στεγανά:

Να ενώσουμε τις δυνάμεις όσων θέλουν μια νέα Ελλάδα, σύγχρονη, ισχυρή, δυναμική, ανταγωνιστική, δίκαιη και υπερήφανη.

Το μεταρρυθμιστικό κίνημα τώρα δυναμώνει, γιατί οι ιδέες μας κυριαρχούν και γιατί η στάση μας πείθει.

Στο μεταρρυθμιστικό κίνημα πρωτοπορία είστε εσείς οι νέοι.

Αγκαλιάστε ολόκληρη τη νεολαία. Αγκαλιάστε όλη την Ελλάδα.

* Ενωτικά, όχι διχαστικά.

* Με αξίες και αρχές. Όχι με καιροσκοπικές σκοπιμότητες και υποκρισία.

* Με πίστη στην Ελλάδα. Όχι με μπιμικιόλογους.

* Με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του Έλληνα. Όχι με ηττοπάθεια.

* Με πίστη στις αρετές του λαού μας...

Όχι κολακεύοντας τα ελαττώματά του.

Με Αλήθεια, Με συνείδηση Χρέους, Με φρόνημα και φιλοπατρία

Λέξεις που για άλλους δεν σημαίνουν τίποτε.

Αλλά για μας σημαίνουν τα πάντα!

Γιατί οι ιδέες μας πια κυριαρχούν.

Και να θυμάστε: Καλύτερα να ζεις με όνειρα, παρά να κοιμάσαι με εφιάλτες!

Αρκεί τα όνειρά σου να πατάνε γερά στη γη.

Μέχρι τώρα κάποιοι υποστήριζαν ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε στην Ελλάδα. Ότι δεν μπορεί να τα βάλει κανείς με τους βολεμένους. Εμείς αποδεικνύουμε ότι αυτό δεν ισχύει πια. Κι ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό να αλλάξουμε τα πάντα στη χώρα μας.

Παλαιότερα δεν ήταν. Τώρα είναι...

* Γιατί τώρα έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα: Αρχές και αξίες που τις αποδεικνύουμε στην πράξη!

* Έχουμε και το πολιτικό πλεονέκτημα: Συσπειρώνουμε τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις της κοινωνίας! Σε μας προσβλέπουν όσοι θέλουν να αλλάξουν τα πάντα! Και είναι πολλοί. Πάρα πολλοί...

* Έχουμε κι εσάς, τη Νεολαία, μαζί μας!

Είστε η πρωτοπορία της Παράταξης.

Τώρα να γίνετε η πρωτοπορία του μεγάλου μεταρρυθμιστικού Κινήματος

Κι από δω, από το βήμα τους Συνεδρίου σας, στέλνω απόψε τρία απλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση:

– Πρώτον, οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν με νέα δυναμική. Δεν μπορούμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να συμβιβαστούμε με τους εκβιασμούς των βολεμένων του χθες.

– Δεύτερον, όπως το έχω ήδη διαμηνύσει, μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε λύση, για να ξεκινήσει ο νέος Οργανισμός Ραδιοτηλεόρασης όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ακόμα και για να υπάρξει μεταβατική φάση, ώστε να αρχίσουν προσωρινά μεταδόσεις κι από αύριο. Αλλά θα πρόκειται για φυγή προς τα μπρός! Όχι για νεκρανάσταση των φθαρμένων κι αμαρτωλών συμβόλων του χθες.

– Τρίτον, η εντολή του λαού είναι να τα αλλάξουμε όλα. Και κυρίως να παραμερίσουμε τα «κάστρα τα αδιαφάνειας» που έφεραν την Ελλάδα σε αυτή την κρίση. Αυτή τη λαϊκή εντολή δεν τη διαπραγματευόμαστε.

Και μη κάνετε λάθος: Την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, την πιστεύουν πολύ περισσότεροι από μας.

Την νέα Ελλάδα τη θέλουν πολύ περισσότεροι από μας.

Γιατί; Θα τα ξαναπώ: Οι ώρες είναι δύσκολες. Και σε τέτοιες κρίσιμες ώρες, τα κόμματα χάνουν τη λάμψη τους. Και οι πάντες εμπνέονται από ένα μόνο πράγμα:

Από την Πατρίδα!

Σας ευχαριστώ.